

# FESTSANG

KLUB 37



SIEMENS

VED 100 ÅRS JUBILÆET PÅ  
NATIONALMUSEET  
13 NOVEMBER 2004

Melodi: Katinka - Katinka

Klub Siemens er gammel - ja næsten antik  
i dag er vi endt på museum  
det jo så rart med lidt pli og etik,  
når end´lig vi har jubilæum,  
vi holdt reception og vi fester i dag  
og fejrer os selv i et feste´ligt lag,  
så derfor "mundtør" tag nu fat i dit glas  
hils så til højre og venstre.

Vor Klub den er gammel - et hundrede år,  
så hør hvad vi om den beretter,  
vi ved ej hvor længe vi endnu består,  
om nogen vor status nu sletter,  
og vel er vi "gamle" men følger dog med,  
når Siemens os flytter fra sted og til sted,  
Vi holder en fest for at fejre os selv  
Ja nu skal der sør´me vær´ gilde.

Hør Siemens Technology Services Øst  
er navnet på vor arbejdsgiver,  
vi håber det giver en lønmæssig høst,  
og alt ej til tyskerne siver,  
vi tjener for lidt er det daglige svar  
for lønsomhed – er ikke det - som vi har,  
de flytter til Køge til Taastrup igen  
og håber der kan tjenes penge.

Ja tillidsmænd - dem - har vi haft mange af,  
en del af dem er her tilstede,  
se Skjoldmand og Eriksson er her i dag  
selv Søren og Gunnar er rede,  
Per Olsen og Berglöv de har fundet vej,  
og Flemming "grønærten" han føler sig sej,  
for nu er det ham vi har til "liden" til,  
og den vil han sikkert nok klare.

Vor klubs pensionister er med os i dag,  
der er jo en del af de "gamle",  
man finder dem helst i et festeligt lag  
og så er det sjovt dem at samle,  
for klubben er netop i aften social,  
og hilser de "gamle" med løftet pokal,  
vi håber vi ser dem igen og igen,  
for de har så meget at give.

Vi har også gæster, fra firmaet af  
der plejer at være lidt flere,  
når økoen strammer så vælges der fra  
budgettet ku´ ej bære mere,  
for cheferne både den gamle og ny  
har valgt ej at komme de er nok lidt sky  
Getreuer og Betsy de er troppet op,  
for vi har jo noget at fejre.

Vi knokler til daglig, vi slider os op,  
for lønnen den skal vi jo tjene,  
vor service og arbejde det er i top,  
vi alle i klubben det mene,  
vi mener der er alt for mange med slips  
for få til at arbejdt med hammer og clips,  
vi har det lidt svært med ad-mini-stration  
og lønnen behandles i Ålborg.

Der er blevet langt mellem svende og boss  
det håber vi tiden kan ændre,  
at ledelsen kommer lidt nærmere os,  
så ikke vor skude skal kæntre,  
for "Trikkerne" er jo det råstof I har,  
i hundrede år har de altid vær't klar  
i SU og A/S der har vi jo plads  
og ansvar vi gerne vil dele.

Nu slutter vi sangen og håber så på,  
at Klubben den længe vil leve  
vi rejser os op mens vi endnu kan stå,  
et hurra for os vil det kræve,  
tillykke vi siger med os og vor klub  
og håber de hundrede år er et skub  
vi hylder os selv og familien med  
for den er en del af det hele